



Raràmuri, innovatieve sandalen
geïnspireerd op Mexicaanse indianen

SANDALEN om te pimpen

De Mexicaanse Raràmuri-indianen snijden hun schoenzolen uit autobanden en knopen die aan hun voeten met een lederen lintje. Edel Van Riet (29) vertaalde het concept naar een vrouwelijke en kleurrijke sandalencollectie.

Edel zag al groot stuk van de wereld. Hij begeleidde tochten in Nicaragua, zeilde over de Caraïbische zee naar Colombia en trok door de Mexicaanse jungle. Dankzij een uitwisselingsproject belandde hij in Guatemala, waar hij les gaf in een schooltje. Het bracht hem tot bij de Mexicaanse Raràmuri-indianen, die schoenzolen uit autobanden snijden. "Ze inspireerden me om een sandaal te maken die vrouwen naar eigen smaak kunnen pimpen", aldus de Lierenaar. Het gebruik van de schildpad als logo - een van de nationale dieren van Mexico - is dus geen toeval.

De sandalen van Raràmuri lijken haast op een zelfbouw pakket, maar dan voor schoenen. Je koopt een zool met basislinten en bevestigt ze aan elkaar. Een eenvoudige of inventieve knoop later en je hebt een sandaal. De linten kan je kopen of zelf maken, waardoor ontelbare combinaties mogelijk zijn. Het merk startte in mei 2015, toen nog vooral als een onlineverhaal. Het concept sloeg meteen aan en lokte klanten van overal ter wereld: van Finland tot Maleisië. Edel bokste het concept zo goed als zelf in elkaar. De zolen worden vervaardigd in een Spaanse fabriek en bestaan uit leder en gevulkaniseerd rubber. De linten zijn afkomstig van stofoverschotten. Ze worden in Hoboken in een beschermde werkplaats vervaardigd.

Het afgelopen jaar ging Edel

verköpen. De eerste ronde leverde hem al dertig locaties voor verkoop op, waaronder Così Così en Lila & Grace in Antwerpen. De ondernemer lonkt ondertussen ook naar het buitenland en denkt zelfs aan het Midden-Oosten en Australië. "En dat allemaal voor een leerkracht informatica, die er eigenlijk nooit aan had gedacht om een sandalencollectie voor vrouwen op de markt te brengen."

Ook chokers

Ook het productgamma wordt volop uitgebreid. Voor het volgende zomerseizoen dacht Edel een ietwat hoger exemplaar uit en ook een sleehak. "Ik kreeg geregeld de vraag of ik niet meer wou maken dan alleen maar sandalen. Daarom breng ik dit zomerseizoen ook chokers - aansluitende halskettingen - op de markt. Die worden gemaakt uit hetzelfde materiaal als sommige van onze sandalenlinten.

Het is een leuke manier om accenten in je outfit aan te brengen."

Nog nieuw is dat Edel binnenkort ook het goede doel zal steunen. Daarvoor denkt hij weer aan Guatemala. "The Thousand Girls is een project dat de armoedecirkel in Guatemala wil doorbreken door onder meer onderwijs te verschaffen aan meisjes. De verkoop van onze sandalen wordt dus gekoppeld aan een bijdrage voor dit project."

www.raramurisandals.com



Naam:
Edel Van Riet
Leeftijd: 29
Woonplaats: Lier
Achtergrond:
leerkracht
informatica
Start label:
mei 2016
Out of the box:
De sandalen van Raràmuri lijken haast op een zelfbouw pakket, maar dan voor schoenen. Je koopt een zool met basislinten en bevestigt ze aan elkaar.

